



# NIEUWSBRIEF



## Reünie-Orkest Limburgse Jagers

12e Jaargang nummer 67 Onderscheiden met de legpenning en oorkonde  
behorende bij de kolonel - Antonivaardering

April 2021

### Vooruitzichten 2021

We hopen dat we in de komende maanden mogen gaan repeteren, zodat we weer mooie concerten kunnen geven en u er dan ook weer van mag komen genieten. Zodra we van de overheid groen licht krijgen om op te treden, zullen we u zeker op de hoogte houden.

We wensen u allemaal goede moed en een goede gezondheid. Blijf gezond, blijf genieten van prachtige muziek en alle andere mooie dingen, hou vol, hou afstand en hou het veilig!

BLIJF GEZOND en hopelijk tot gauw.  
Met Muzikale groeten



*Een nieuwe jaargang  
Nieuwsbrief!*



Op 29 maart 1951, na zes weken opleiding als rekrut, werd er begonnen met de repetities van het eerste Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers. Dat is nu bijna precies zeventig jaar geleden. In deze Nieuwsbrief kunt u in het kort de geschiedenis lezen vanaf 1951 tot en met 1995 deel 1. In de volgende Nieuwsbrief, nr. 68, komt de geboorte van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers aanbod in deel 2.

In 1995 werd de dienstplicht opgeschort waardoor alle muziekkorpsen van Defensie moesten verdwijnen en dus ook het Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers.



Pagina 2

**In Memoriam**

Pagina 7+8

**Vervolgd ingekomen Post  
Kort programma overzicht 2021-2022**

Pagina 3+4+5

**70 jaar Tamboer en Fanfarekorps der  
Limburgse Jagers**

Pagina 8+9

**Partituur  
Cartoons**

Pagina 6

**Ingekomen Post  
Herinneringen uit het verleden**

Pagina 10

**Verjaardagen ROLJ leden,  
Waem Kënt ze nog en de slogan van de maand.**



## In Memoriam Hay van Megen

We kenden Hay pas enkele jaren. In 2017 meldde hij zich, samen met zijn muziekvrienden Dré Tholen en Chris Kuppen aan bij het Korps Reünie-Orkest Limburgse Jagers.



We leerden hem kennen als enthousiast tubaïst en was een aanwinst voor het complete register.

Muziek zat hem al op jeugdige leeftijd in het bloed. Hij werd lid van de Fanfare St. Nicolaas.

Zijn liefde voor “zijn” Fanfare moge duidelijk blijken uit zijn 30-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan hij ook nog 21 jaar onafgebroken als voorzitter de leiding had van de vereniging. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hem de titel Erevoorzitter verleend.

Hay was een echte verenigingsman die wat wilde betekenen voor zijn eigen dorp Brokeze, ofwel Broekhuizen. Zo was hij als voetballer en jeugdleider actief bij Brughusia en later bij SVBE. Bij zijn favoriete voetbalclub, PSV Eindhoven, had hij al sinds de jaren '70 trouw een seizoenkaart.

Bij CV De Krey viel hem de eer te beurt in 1967 uitgeroepen te worden tot jubileumprins.

Voor zijn vele verdiensten bij de verenigingen van Broekhuizen ontving Hay een eervolle Onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau.

Als oudste uit het gezin nam hij in 1976 de leiding over varkensboerderij “Lovenhof” over van zijn vader en in hetzelfde jaar stichtte hij met zijn Lief, Stien Verheggen uit Lottum, zijn gezin waaruit drie zonen geboren werden. Er kwamen zes kleinkinderen waarop Hay bijzonder trots was en waarmee Opa minstens één keer per week naar de Maas liep zodat Oma de gelegenheid kreeg voor het hele gezin wat lekkers te koken.

Hay bezat de gave om al zijn passies over te brengen op zijn zonen.

Nadat hij in 2001 zijn werkzaamheden op de boerderij stopte betekende dat niet dat hij niet meer actief zou zijn. Vanaf die tijd werkte hij nog halve dagen bij de paarden op de Boabelboerderij in Swolgen.

Hay was een gelovig mens en ging ook wekelijks naar de kerk. Echter kreeg het geloof een dreun toen in 2020 de diagnose kanker gesteld werd. Met de voor hem kenmerkende positiviteit onderging hij vele medische behandelingen. Deze weerhielden hem niet om toch op 11 juli 2020 aanwezig te zijn bij de “W'll meet again” van het ROLJ in Thorn om daar alle korpsleden te kunnen ontmoeten.

Ondanks dat hij het coronavirus in december wist te overwinnen, namen zijn krachten af.

Het was hem gegund om thuis, in aanwezigheid van zijn gezin afscheid te mogen nemen.

Wij namen afscheid met de Limburgse Jagersmars bij de Uitvaartdienst onder dankzegging voor je trouw Lidmaatschap. Vaarwel Hay.

Voor Elkaar, Altijd!

Namens Dirigent, Bestuur, Ereleden, Leden en Partners  
Leo Hanssen  
Vicevoorzitter

# 1951 Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers 2021



In 2021 is het precies 70 jaar geleden dat het muziekkorps Limburgse Jagers is opgericht. We zullen, in twee delen, kort terugblikken op de geschiedenis van het muziekkorps.

## Deel 1 Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers 1951—1995

**Kapelmeester J. Gerlag kreeg de opdracht om en muziekkorps te formeren van dienstplichtige soldaten. In 1951 werd ermee begonnen een korps samen te stellen van dienstplichtige militairen op basis van vrijetijdsbesteding, doch al gauw ging men over tot een erkend korps en onder de thans bekende naam van Fanfare- en Klaroenkorps der Limburgse Jagers. Tevens had hij twee muzikinstrueteurs en een tamboer-maitre ter beschikking. Deze steeds wisselende korpsen hebben onder de leiding van de Adjudant-Kapelmeester Gerlag een goed klinkende naam weten te veroveren, ook over 's lands grenzen.**

DONDERDAG 21 NOVEMBER 1950 PAGINA 3  
**DAGBLAD VOOR NOORD-LIMBURG**  
 EAUX VENLO: OTE KERKSTRAAT 18 LIMBURGIA-PERS  
 5e Jaargang Nummer 313

**Oprichting Regiment Limburgse Jagers en Fanfarekorps**  
 De Commandant J.L.H.A. Antoni van het 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie wilde de naam van het regiment veranderen.  
 Daar in Limburg reeds twee militaire Jager korpsen hadden bestaan, leek hem de naam „Limburgse Jagers“ de juiste.  
 In oktober 1949 zond hij aan Hare Majesteit de Koningin een daartoe strekkend eerbiedig verzoek, waarna op 1 juli 1950 het Koninklijk Besluit no. 26 volgde, o.m. houdende de oprichting van het „Regiment Limburgse Jagers“.  
 Na een succesvolle loopbaan als stafmuzikant, trad op 13 november 1950 A.O.O. J. Gerlach in dienst van het Regiment Limburgse Jagers.  
 Hij kreeg de opdracht een muziekkorps te formeren van dienstplichtige soldaten.  
 In 1951 werd begonnen een korps samen te stellen van dienstplichtige militairen op basis van vrijetijdsbesteding.  
 Doch al gauw ging men over tot een erkend en onder de thans bekende naam:  
**„Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers“**



De eerste foto van het Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers in 1951

Op 15 februari 1951 kwamen er in Venlo 600 dienstplichtige soldaten op. Vijfendertig kandidaten van 20 jaar hadden zich aangemeld als muzikant voor het muziekkorps Limburgse Jagers. Na de uitreiking van de militaire uitrusting werden deze muzikanten naar Roermond gestuurd.

In Roermond werd kennis gemaakt met de kapelmeester Gerlag en zijn assistenten sergeant-majoor Jochems en sergeant Stekelberg. Er werd afgesproken dat er zes weken lang 's morgens een militaire opleiding gegeven zou worden, 's middags een repetitie en in de avonden een groepsopleiding. Na zes weken hard repeteren was het programma voor de taptoe van twintig nummers ingestudeerd. De eerste taptoe werd 's avonds in Roermond uitgevoerd, samen met de drumband. Na de taptoe werd het eerste concert van het Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers op het Munsterplein in Roermond uitgevoerd. De burgerij van Roermond zamelde een jaar lang geld in voor een ceremonieel tenue voor 'de muziek' van de Limburgse Jagers.

Op een stralende lentedag van 5 april in 1957 stroomde de burgerij in Venlo tezamen op het stadhuisplein om getuige te zijn van de overdracht van de ceremoniële tenues voor het fanfarekorps van het regiment Limburgse Jagers en het werd, door het groen en blauw van de uniformen, het rood, goud en karmozijn van de uitmonsteringen, een tafereel alsof men een kleurenplaat uit een geschiedenisboek opsloeg.



Comité Aanbieding Gala-Uniformen Muziekkorps Regiment Limburgse Jagers, Venlo heeft t/m 31 oktober 1957 18.002,51 gulden aangiften binnen gekregen voor de Gala-Uniformen.

## We maken een grote sprong naar 1967

Een jurylid kondigt tijdens een uitvoering van mars wedstrijden in 1967 de opheffing aan van het Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers. Reactie van het Ministerie van Defensie: "VOORBARIG!"

MAASTRICHT, 27 juni 1967 — Vanwege bezuiniging op het Ministerie van Defensie zullen drie militaire muziekkorpsen opgeheven moeten worden. Ook het Tamboer- en Fanfarekorps van de Limburgse Jagers. Met die mededeling schokte het afgelopen weekeinde de majoor A. Norenburg uit Maastricht zijn medejuryleden tijdens de mars wedstrijden in Maastricht. Op het Inspectiebureau van de Militaire Muziek op het Ministerie van Defensie In Den Haag werd het bericht 'voorbarig' genoemd. Wel is er sprake van bezuiniging die onder meer welzijnzorg en de militaire muziek zal aanbelangen, maar beslissingen zijn er nog niet genomen. Althans, ze zijn nog niet officieel bekendgemaakt, aldus een woordvoester op het Ministerie van Defensie.

## Heel Venlo op de been



VENLO, 28 augustus 1967 - Tussen de vijftienduizend en twintigduizend mensen zijn er zaterdagmiddag op de been geweest, toen in Venlo in verband met het bedreigde voortbestaan van het fanfarekorps Limburgse Jagers een sympathiemars werd gehouden. De meeste aandacht trokken de zesenzestig muzikanten uit heel Limburg en zelfs uit Zeeland en Amsterdam, die deel hebben uitgemaakt van vroegere lichten van het korps en die nu, na een summiere repetitie, iedereen verbaasde door hun optreden, inclusief nog een show voor de autoriteiten op de Markt.

De heer Henri Bouguenon legt een langspeelplaat op zijn stereoplatenspeler en een paar ogenblikken later klinkt de vrolijke marsmuziek van het Tamboer- en Fanfarekorps der

der Limburgse Jagers door zijn ruime woonkamer, vierhoog in een flat aan de Venlose Vinckenhofstraat. "Als hij die platen speelt, leeft hij weer helemaal op", zegt zijn vrouw. De heer Bouguenon was kapelmeester van de Limburgse Jagers, het korps dat verdwijnen moest in het kader van de bezuinigingsmaatregelen die staatssecretaris Haex van Defensie heeft doorgevoerd. De heer Bouguenon was na de opheffing van de Limburgse Jagers een bijzonder teleurgesteld man: "Je was opeens helemaal niets meer."

Het doek is gevallen en het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers verdwijnt dus op 1 oktober 1967 vergoed uit Venlo. In totaal werden er veertien muziekkorpsen in Venlo geformeerd.

VENLO - Het Fanfarekorps van het Regiment der Limburgse Jagers zal in volle glorie worden hersteld. De leiding van het regiment, dat gelegerd is in het Duitse Seedorf, heeft hiertoe besloten, omdat is gebleken dat de belangstelling voor de muziek van het korps door de jaren heen sterk is gegroeid. Naar alle waarschijnlijkheid zal het muziekkorps begin volgend jaar weer een officiële status krijgen en dat betekent dat er muzikale, dienstplichtige soldaten zullen worden ingelijfd en dat er niet meer hoeft te worden geronseld bij andere Nederlandse legeronderdelen in Seedorf. Vanaf 8 januari 1968 heeft sergeant Appeldoorn met het nieuw opgerichte klaroenblazerskorps der Limburgse Jagers heel wat muzikaal werk verricht. Heroprichting Fanfarekorps Limburgse Jagers in Seedorf.



In 1971 werd de sergeant der eerste klasse A.J. Mikuska (Toon) daar aangesteld als 'maître du clairon'. Met dit korps oogstte hij op diverse taptoes en muziekshows in Duitsland veel succes

Ook richtte hij daar uit muzikanten van het korps en muzikanten uit de onderdelen van de 41e pantserbrigade een Tirolerkapel op die de naam kreeg van 'Ostetaler Musikanten'. De Ooste is een riviertje dat voorbij Seedorf stroomt. In 1977 stopte kapelmeester Mikuska en hij werd opgevolgd door kapelmeester Henk van 't Veer.



Kapelmeester Henk van 't Veer werd opgevolgd door Alwin-Lieuw On. Kapelmeester Jan Hendriks volgde Alwin Liew On.

Jan Hendriks (links) was de laatste kapelmeester van 1990 tot 1995.



Aabenraa (DK) 1994  
Tambour-maître Sld Rene Keulers;  
Muziekinstr. Adjudant Jan Schoonhoven en  
Luitenant-kapelmeester Jan Hendriks.  
Het laatste Fanfarekorps Limburgse Jagers

In 1995 ging het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers samen met 'Fanfarekorps der Genie'. Daarmee was het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht geboren. Het nieuwe korps bestond sindsdien alleen uit beroepsmusici en was gevestigd in de Lunettenkazerne in Vught.

Op 15 juli 1996 voltrok zich een vreselijke ramp. Dertig leden van het muziekkorps verloren op die dag hun leven op Vliegbasis Eindhoven door een ongeluk met een C-130 Hercules van de Belgische luchtmacht.

In 2005 vond er opnieuw een reorganisatie plaats van de muziekkorpsen van de krijgsmacht. Sindsdien is de naam van het muziekkorps 'Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens'. Dat korps zet de traditie voort van het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers.



In 1995 werd de dienstplicht opgeschort. Dit betekende ook einde van de muziekkorpsen, waaronder het Fanfarekorps Limburgse Jagers, bij de defensie.

Iedere muzikant van het Fanfarekorps Limburgse Jagers kreeg een oorkonde als dank voor de inzet en toewijding. De laatste werd op 20 mei 1995 uitgereikt door Luitenant-kolonel Nico Vroom.

**In de volgende Nieuwsbrief nr. 68 deel 2.  
De geboorte van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.**



## TAALHUMOR

Hun jongste zoon is bijzonder muzikaal en speelt prachtig tumor  
Ons bedrijf kampt met grote liquidatie problemen  
Hij kan zich in Parijs uitstekend redden: hij spreekt vloeibaar Frans  
Gelukkig waren de deelnemers het anoniem met ons voorstel eens  
Hij is wel oud maar nog niet aan het demonteren

## Herinneringen uit het verleden



Sept. 1962 serenade officiers Mess La Courtine o.l.v. J. Jochems

voor aangenomen met ingang van 9 januari 1961. Ik kreeg echter een schrijven dat ik me, in tegenstelling met eerdere berichtgeving, moest melden in Blerick. Ik heb daar toch even over moeten nadenken, maar het is wel, achteraf gezien, bepalend geweest voor mijn verdere loopbaan in de militaire muziek.

Mijn kennismaking met de toenmalige lichter (ik denk van eind 1959) kan ik niet anders omschrijven als geweldig, zoals zij me hielpen. Zeker een Jo Bonnema en een Paul Louvenberg (?) die me zelfs twee dagen meenamen om in Kerkrade Vastenavond te vieren. Super! Andere namen/mensen die ik me meen te herinneren, waren P. Wilhelmus, Cloet, Diederik en de sopraansaxofonist (naar ik dacht een onderwijzer). De laatste was het, die bij afwezigheid van de kapelmeester en de sergeant-majoor Jochems, zei: "Van Dun, ga jij er maar voor staan", waarop ik antwoordde: "Dat kan ik niet en heb dat nog nooit gedaan", waarop Wilhelmus riep: "Dan helpen we je wel."

De eerste mars die ik probeerde te zwaaien was de 'Mars der Medici', (waarop we ook een show hadden), de tweede was de 'Mars Trafalgar'. Tijdens het spelen van deze mars kwam de kapelmeester binnen en na het melden van het orkest heb ik mijn plaats in het orkest weer ingenomen.

Toen ik vrijdags met lang weekend wilde gaan, moest ik bij de kapelmeester komen en hij zei dat ik op zaterdagmiddag bij hem thuis moest komen met een dirigeerstokje van bamboe een schrift, potlood en gum, waarop ik zei, dat we toch weekend hadden? Hij antwoordde: "Morgenmiddag." Einde verhaal.

Na de les moest ik vijf gulden betalen, een rib uit mijn lijf en na drie weken kreeg ik les op de kazerne maar die vijf gulden bleven. Ik vond er in het begin niets aan, maar door de bijzondere manier van lesgeven werd het steeds interessanter. Door toedoen van de kapelmeester mocht ik op rijkskosten een opleiding



1961 Taptoe Delft

Limburgse Jagers o.l.v. kapelmeester Postumus samen met Fanfarekorps der Genie o.l.v. Adj. von Berg en alle Tamboerkorpsen op de achtergrond op woensdagmiddag tijdens het kindermatinee

Naar aanleiding van de berichtgeving over het overlijden van Jo Dassen kwamen bij mij de herinneringen boven uit de tijd dat ik als muziek-instructeur bij het Fanfarekorps van de Limburgse Jagers werd geplaatst in januari 1961 en dat toen onder leiding stond van kapelmeester Posthumus met als kaderleden Jochems en Ruskus. De standplaats was Blerick.

Ik had mijn dienstplicht als bassist bij het Fanfareorkest van de Genie volbracht en tijdens mijn dienstplicht gesolliciteerd naar een plaats bij de bastuba's van de KMK en werd daar-

Al de tijd bij de Limburgse Jagers bleef ik directielessen volgen bij Posthumus, inclusief de vijf gulden lesgeld, wat voor mij veel was, want ik verdiende met kost en inwoning maar 64 gulden per maand.

Groot was mijn verbazing toen ik alsnog naar de KMK werd overgeplaatst in maart 1963 en uit handen van de kapelmeester een jutezakje met al het lesgeld terugkreeg.



Tijdens mijn periode bij de KMK werd ik door de Inspecteur Militaire Muziek, J.Laro, gevraagd om bij de heroprichting van de Limburgse Jagers in Duitsland kapelmeester te worden, maar dat heb ik niet gedaan in verband met de studie van de kinderen. Na mijn periode bij de KMK ben ik in 1987 tot mijn f.l.o kapelmeester geweest bij het Trompetterkorps van de Cavalerie. Ik ben nog altijd de muzikanten van de eerste lichte die meemaakte en die zeiden, dat ik maar voor het korps moest gaan, dankbaar gebleven. Het is lang geleden, maar bij het droevige bericht van Jo Dassen kwam bij mij toch weer de tijd bij de Limburgse Jagers terug en buiten de relatie met de kapelmeester het bijzondere contact met sergeant-majoor Jochems, een geweldige man.

Hopelijk kan het zeventigjarig bestaan in een betere tijd gevierd worden dan die we momenteel beleven.

Met muzikale groet van een oud-Limburgse Jager,  
A.G. van Dun



**Alle concerten in 2021 zijn onder voorbehoud verplaatst naar 2022**

## **Programma 2022**

<b>Kerkrade</b>	<b>donderdag</b>	<b>5 mei</b>	middagconcert Hambos
<b>Venlo</b>	<b>zaterdag</b>	<b>7 mei</b>	avondconcert in de Venlonazaal.
<b>Stein</b>	<b>mei/juni</b>		koffieconcert met Steiner Mannenkoor
<b>Bergen Hohne (Duitsland)</b>	<b>midweek</b>	<b>?</b>	

**HANSEN DRANKEN**  
Je haalt 't bij Hansen

**ADAMS**  
**Muziekcentrale**

Was de Partituren van....

## MUZIKAAL PORTRET VAN: Jean Gubbels

Voorletters en achternaam: **J.N.J. Gubbels**

Roepnaam: **Jean**

Welk instrument bespeel je?

**Waldhoorn**

Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.

**Tuba – Alt – Dikke Trom**

Hoe lang ben je lid van het ROLJ.

**21 jaar**

In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?

**Ik heb gespeeld bij:**

**-Blaaskapel de Bergweider muzikanten Mheer (tevens oprichter, organisator en sponsoring)**

**Slagwerk 10 jaar lid**

**-Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer, Waldhoorn, 50 jaar lid tevens sponsoring**

**-Kon. Harmonie St. Cecilia Schijndel, Waldhoorn, 2 jaar lid**

**-Gildebondsharmonie Boxtel, Waldhoorn, 10 jaar lid**

**Speel nu nog bij:**

**-ROLJ vanaf 2000 tot heden, Waldhoorn**

**-Veteranenharmonie Muziek Houdt Fit vanaf 2010 tot heden**

Van welke vereniging ben je nog meer lid:

**Tuinvereniging Arcadia Schijndel jarenlang lid geweest en een grote moestuin gehad.**

**Helaas was dat vele werk niet meer te combineren toen mijn vrouw een herseninfarct kreeg.**

Welke hobby's heb je nog meer:

**Kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels, Sudoku**

Van welke muziek hou je het meest:

**Ik heb een brede muziekliefde maar draai voornamelijk opera, klassiek, egelander muziek, Tsjechische muziek, musical muziek**

Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:

**De gevarieerde muziek die wij nu spelen vind ik erg mooi**

Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:

**Geweldig !! daar verheug ik me ontzettend op**

Wat vind je van het ROLJ:

**Geweldig qua muziek en vriendschappen**

Wat wil je nog meer kwijt:

**Ben een echte verenigingsman, heb zelfs 10 jaar in de raad van Elf gezeten bij**

**CV de Sjravelerre waar van ook nog in 1984 een jaar als Prins Carnaval.**

**Nu hoop ik dat Corona maar snel voorbij mag zijn zodat we weer lekker muziek kunnen maken.**





# Cartoons



## WIJ FELICITEREN

Johannes Chlosta	2 april	Ger Hautvast	18 mei
Jef Blezer	5 april	Piet Ubachs	23 mei
Harrie Kokkelkoren	25 april	Hans v.d. Berg	29 mei
Gerard Nillesen	26 april		



**Van Harte Gefeliciteerd namens het  
Reünie-Orkest Limburgse Jagers**

**Vanaf deze plaats willen wij alle zieken  
VAN HARTE BETERSCHAP EN STERKTE TOEWENSEN.**



**Krink Ech. Waem kèntj ze nog ????**

Doe bös noatj röstig, nog neet oppe plé  
Weer laote dich behanjele vöör ADHD.  
Es ich leep door 't hoes, wie 'ne hazewèndj  
Zag mam:" Doog neet zoa **róspelechtig**,  
mien kèndj!"

Waat is d'r toch mit oze Wil  
Ich vènj h'm zoa stil.  
Toch haet d'r vrunj bie de vleet  
Mer toch: **gesprieëkelik** is d'r neet.

### Slogan van de maand;

**Es se geabbonneerdj bös gewaes oppe Katholieke Illustratie  
En 'n kaertje kós koupe oppe statie.**

*DEZE NIEUWSBRIEF IS ONDER EIGEN BEHEER EN ONDER  
EIGEN VERANTWOORDING SAMEN GESTELD DOOR DE REDACTIE*

Wilt u zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief, stuur dan even een mailtje naar [redactie.rolj@gmail.com](mailto:redactie.rolj@gmail.com) o.v.v. Nieuwsbrief voorzien van uw e-mail adres en u ontvangt de Nieuwsbrief om de twee maanden gratis in uw mailbox.

# NIEUWS

### REDACTIE;

Martin Hanssen en Frans Stoffels  
E-mail: [redactie.rolj@gmail.com](mailto:redactie.rolj@gmail.com)  
Website: [www.rolj.nl](http://www.rolj.nl)